

Nieuwsbrief Franciscaans Milieuproject Stoutenburg, februari 2017



Toestand

Dus we stromen hier op Stoutenburg geduldig mee met de beweging die er is: recht zoeken, zorgen voor huis en haard en elkaar, voorzichtig plannen maken voor tuin en toekomst. Daar hoort ook bij: onderzoeken of er elders in het land misschien een plek is waar Stoutenburg 2.0 tot haar recht kan komen.

Zo eindigden we in de vorige nieuwsbrief, van januari. We zijn nu in afwachting van het verweerschrift van het Utrechts Landschap op ons hoger beroep. Zaid heeft ondertussen een eigen woning in Soest en gaat ons binnenkort verlaten. De verwarming wordt gerepareerd. We zijn al weer begonnen in tuin en kas.

En of het stroomt



Ondertussen wordt ook de toekomst stapje voor stapje, sprongetje voor sprongetje, helderder. De 'jonge garde' die voorlopig bestaat uit Marion, Pieta, Rob en Marjan oriënteert zich in *St. Agatha* op het klooster. Is een voortzetting van het Franciscaans Milieuproject daar mogelijk? Er is een tuin, er zijn gastenkamers, er zijn ruimtes, er is een poortgebouw waar de gastvrijheid hele nieuwe vormen kan krijgen, zie

www.kloostersintagatha.nl. We hangen het allemaal nog niet aan de

grote klok, en het is nog niet zeker, maar jullie als ingewijden weten het dan maar vast.

De oplettende volgers hebben dit berichtje misschien al gezien: Guy plaatste een oproep voor een Groene gemeenschap - http://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=2197.

Dit is een mooie nieuwe Stoutenburgse droom, een mogelijk tweede stekje voor aandachtig samen leven ergens in een stedelijke omgeving. In de eerste plaats voor wie eigen inkomen heeft in de vorm van pensioen. Wie weet een mogelijkheid, bv. een pastorie?

Groene bijbel

Onze Guy was nog vrolijk bij de presentatie, want hij staat er ook in: in de groene bijbel. Maar een dag later was het nieuws: de groene bijbel is niet gedrukt op het gerecyclede papier van alle oude bijbels die met die bestemming waren ingeleverd. Het NBG vond dat een grote blamage en heeft de bijbel uit de handel gehaald. Wij kregen het aanbod om er 100 gratis af te nemen en uit te delen. Dat leek ons wat veel, maar we namen toch maar alles aan. En twee weken later zijn we al meer dan de helft kwijt. Veel mensen maken we er blij mee, het is ook een mooie uitgave. De Nieuwe Bijbelvertaling. Met prachtige foto's. Groene arceringen van alles wat 'groen' is in de bijbel. Uitgebreid met persoonlijke verhalen van mensen die zich inzetten voor natuur en milieu. Zo lang de voorraad strekt gratis mee te nemen van de tafel in de gang.



Viering 26 februari

De laatste zondag van februari is traditiegetrouw de verbintenisviering van Stoutenburg. De dag waarop ieder uitspreekt wat de intenties zijn voor het komende jaar. Dit jaar wordt het voor de gemeenschap wel een heel bijzondere. Fijn als je er bij wilt zijn, om je ook op jouw eigen manier te bezinnen op de vraag 'waarmee wil ik mij verbinden?'. Er wordt in ieder geval veel gezongen. Mét Edwin Schimscheimer als begeleiding.

10.00 uur : koffie en thee staan klaar, je bent welkom!

10.30-11.45 uur: viering, binnen en *buiten* - dus neem weerbestendige kleding mee.

Bijdrage: vrijwillig, in de pot.

Op adem komen, 6-10 maart



Wil je eens op adem komen en mee leven in ons *ritme* van mediteren, werken, rusten, eten, drinken: kom een midweek 'op adem'. Ideaal om inspiratie op te doen en je eigen weg te zoeken in huis, tuin en omgeving. Je programma maak je zelf, ingebed in onze tijden. Als je wilt bieden wij je de kans voor extra kennismaking met een van ons, de tuin, het werk in de keuken. Er is nog één plekje vrij voor de snelle beslisser! Van maandag 11.00 tot vrijdag 11.00. Bijdrage € 180, 210, 250,-

Tuinweken (13-17 maart, 24-28 april)

We gaan beginnen! De tuin wordt ook dit seizoen weer helemaal opnieuw ontdekt. Bloot gelegd. Van winterresten ontdaan. Bemest. Ingezaaid. Fijn als er veel helpende handen komen om ons daarbij te helpen! We willen het niet overal bij zetten, maar het is misschien wel een van de laatste kansen: zo'n week mee leven, in het ritme, mee aan tafel, mee naar buiten, mee de stilte in. Grijp je kans, en de spitvork!

Van maandag 11.00 uur tot vrijdag 14.00 uur. € 100, 150, 200,-



Brondag, 31 maart



Met het nieuwe jaarthema 'Stromen' is het fijn om de Bron extra aandacht te geven. Op een brondag kun je opladen en herbronnen. Je krijgt tijd en ruimte om je eigen bron te zoeken en te voeden. In huis, tuin en bos is daarvoor genoeg materiaal beschikbaar. In natuur, creatieve materialen, stilte, aandacht. Je hebt een *kamer* tot je beschikking, en leeft de dag met ons mee in het Stoutenburgse ritme. Er is tijd voor bezinning en gesprek,

creativiteit en natuur. Na het avondeten nemen we weer afscheid. Minimaal 4, maximaal 8 deelnemers.

Aankomst 9.30 uur, vertrek 19.30 uur. Bijdrage € 40, 50, 60,-

Save the date: inspiratiedag op zaterdag 17 juni

De Stoutenburg Academie is samen met ondergetekende bezig met het voorbereiden van een prikkelende (laatste...) inspiratiedag. Alles wat je altijd wilde weten over blauwe of groene zones maar nooit durfde te vragen: je komt er dan achter! Houd de tipjes van de sluier de komende maanden in de gaten.



Opera op het landgoed: 25, 26, 27 augustus

'Midsummernightsdream' van Shakespeare, op muziek van Purcell en Mendelssohn zal op Stoutenburg ten gehore worden gebracht. Naast de professionele cast wordt er een ambitieus projectkoor samengesteld: het gevolg van Titiana, de Elfenkoningin. Alt en sopranen uit Leusden e.o. kunnen zich aanmelden bij projectkoor@operaleusden.nl, o.v.v. je muzikale ervaring en of je alt/sopraan bent. Als je meer informatie wilt, kun je je daar ook melden, bij Nel Menkveld.

Snippers van Marcus Goose

Op zondagmiddag 19 februari was er 'Gluren bij de Buren' in en rond Amersfoort. Wij hadden de eer dat onze eigen Marco Ganzeman zijn 'Snippers' liet zien en horen. Drie keer een half uur met hilarische tot ingetogen verhaaltjes op snippers popmuziek. Mooi om deze heel andere kant van onze tuinman te kunnen zien, en mooi dat het zo'n 120 mensen de tuinzaal in gelokt heeft. Het smaakt naar meer Marco, dus wie weet?!



Nieuwe boekjes van Guy Dilweg



Guy heeft de afgelopen tijd twee nieuwe bundels samengesteld van teksten die hij schreef voor onze meditaties. De ene bundel bevat mijmeringen en meditaties onder de titel 'Steeds weer zoeken mijn ogen naar U'. 60 pagina's met een gekleurde omslag.

In de andere bundel zijn teksten samengebracht die franciscaans van inslag zijn. Nieuwe verhalen over Franciscus en broeder Leo, maar ook bewerkingen en hertalingen van bestaande verhalen. De titel 'Uit liefde voor uw liefde'. 48 pagina's, omslag in kleur.



De boekjes kosten € 4,- per stuk. Bij opsturen komt er € 2,50 aan verzendkosten bij. Beide boekjes samen voor € 12,- inclusief verzendkosten.

Te bestellen door het bedrag (inclusief de verzendkosten) over te maken op NL47 TRIO 0197 8504 80 t.n.v. Franciscaans Milieuproject.

Zet uw adres erbij en welk boekje u wil bestellen: 'Steeds weer', 'Uit liefde', of 'Beide boekjes'.

Vasten

Op aswoensdag begint de vastentijd. Voor de 40 dagen tot Pasen heeft de gemeenschap weer gekozen voor versobering op tafel. O.a. warm eten van kleine bordjes, eerste boterham met tevredenheid, en elke broodmaaltijd 'maar' drie soorten beleg op tafel – naar keuze van de mus. Sinds vorig jaar hebben we het leven zonder toetjes en kaas op brood vast gehouden. Dat beviel zo goed dat we het altijd doen. Dat laatste tegenwoordig ook niet meer als er gasten met ons mee eten. Waarom? Omdat ook koeien en hun zuivel een groot beslag op onze aarde leggen. En we hebben heerlijke plantaardige alternatieven o.b.v. noten, zaden, groente. Een goede vastentijd!

Algemeen

Voor een toelichting op de getrapte prijzen, aanmelden, en wijze van betalen:

zie de website <http://www.stoutenburg.nl/activiteiten.htm#getrapteprijsen> .

Sowieso is een regelmatig bezoek aan de website de moeite waard: foto's en updates houden je op de hoogte!

Voor alle activiteiten geldt: meld je aan per mail op post@stoutenburg.nl.

Als je eerst meer informatie wilt, kun je ook bellen met 033-4945500.

Groet!

Een verbindende groet vanuit Stoutenburg,
van de hele gemeenschap en de meewoners van dit moment,
Marjan Bosch

>> Meer nieuwsbrieven: <http://www.stoutenburg.nl/Nieuwsbrieven-archief.html>

PS Enkele foto's in deze nieuwsbrief zijn van Jacqueline van den Heuvel. Zij was half november een ochtend op Stoutenburg voor foto's bij het artikel van Bahram Sadeghi in Human.

<http://www.madebyjacqueline.nl/> en <http://www.human.nl/humanmagazine/winter2016.html>